

Groeien in geloof



Onderwijsbrochure
voor seizoen 2020-2021
God is Liefde

Voorwoord:

In het komende seizoen willen we binnen de gemeente allerlei mogelijkheden bieden om geestelijke voeding te ontvangen om daardoor te kunnen groeien in het geloof. De Bijbel laat duidelijk weten dat God wil dat we sterker worden in onze relatie met Hem. Het is de bedoeling dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Daarvoor is het nodig om ons hart op Hem te richten zodat onze gedachten en daden gaan veranderen. Het principe is eenvoudig: wat erin zit komt eruit. Als je de Bijbel leest, God dankt en bidt en openstaat voor de leiding van de Heilige Geest dan ga je veranderen naar Gods beeld. In de Bijbel staat het zo: “Heb de Here, jouw God, lief met heel je hart, ziel en verstand”. Dit is het belangrijkste.

Het tweede, maar even belangrijk is: “Houd net zoveel van je medemens als van jezelf.” Begin bij het begin (houden van God) en de rest komt dan vanzelf. Als je er voor kiest om te doen wat God je hier voorstelt dan belooft Hij je te helpen, Hij is een schild voor jou, d.w.z. dat Hij je beschermt als je op het rechte pad loopt. Hij zal er voor zorgen dat je anderen niet kwetst en in overleg met Hem en vertrouwen op Hem door het leven gaat. Jouw verdienste bestaat alleen uit goed te luisteren naar God door je gebed en het lezen van de Bijbel, dus kiezen voor God. God geeft je wijsheid en laat het in je hart komen, als je daar om vraagt en de Bijbel bestudeert.

Laten we dus Gods Woord eten en drinken in de komende maanden en doe daarvoor mee aan één of meerdere cursussen.

Onderwijsaanbod:

- ❖ [Basiscursus over het geloof \(pagina 4\)](#)
- ❖ [Gavencursus \(pagina 5\)](#)
- ❖ [Groei kringen \(pagina 6\)](#)
- ❖ [Huwelijkscursus \(pagina 7\)](#)
- ❖ [Vergeving, genezing en bevrijding \(pagina 8\)](#)

Basiscursus over het geloof

Deze cursus is voor jou als je ernaar verlangt om de basisprincipes van het geloof voor het eerst of gewoon nog een keer goed door te nemen en bij je binnen te laten komen. Wellicht weet je nog niet zoveel over het geloof en de Bijbel, maar het kan ook zijn dat je er gewoon naar verlangt om alle basisprincipes van het geloof nog een keer heel goed tot je te laten komen en je daardoor te verdiepen in je geloof. De apostel Paulus zegt op zeker moment dat hij er letterlijk alles voor over heeft om God te leren kennen, omdat het voor hem duidelijk is dat dit het enige levensdoel is dat het leven de moeite waard maakt. Paulus nodigt ons uit om dat ook tot ons doel te maken: “Hem te kennen” en de mooiste manier die de Heer ons daarvoor geeft is Zijn Boek. Als we daarin lezen, leren we ook Jezus kennen. Zo wil de cursus ons door de Bijbel nemen om Hem beter te leren kennen.

- ❖ Kosten: geen
- ❖ Lesmaanden: november, januari en februari
- ❖ Lesmomenten: 10 avonden verdeeld over de maanden in overleg met de aanmelders
- ❖ Locatie: kerkgebouw
- ❖ Opgave via de volgende link: [Opgave formulier Onderwijs](#)

[<< Klik voor terug naar onderwijsaanbod >>](#)

Gavencursus

Deze cursus heeft als doel om mensen te helpen ontdekken wat hun gaven zijn. De Bijbel leert dat de Heilige Geest gaven geeft aan de leden van het Lichaam (de gemeente) met de bedoeling dat zij daarmee het Lichaam opbouwen. Maar welke gaven zijn dat nu en wat kan daarmee dan worden gedaan? Het ontdekken en gebruiken van de geestelijke gaven is de enige manier om het beginsel van het “priesterschap van alle gelovigen” in praktijk te kunnen brengen.

Het dienen van God op de plek die Hij voor ons op het oog heeft, heeft tot gevolg dat we doen wat bij ons past, dat ons hart er ligt, dat we er de gaven en talenten voor hebben, dat we er dus ook plezier aan beleven. De vraag die we dan kunnen stellen is zit ik op mijn plek? Wat zijn eigenlijk mijn gaven en talenten? Wat zou ik graag willen doen in de gemeente? Waar ligt mijn hart?

- ❖ Kosten: geen
- ❖ Lesmaand: november 2020
- ❖ Lesmomenten: drie avonden verdeeld over de maand in overleg met de aanmelders
- ❖ Locatie: kerkgebouw
- ❖ Opgave via de volgende link: [Opgave formulier Onderwijs](#)

[<< Klik voor terug naar onderwijsaanbod >>](#)

Groei kringen

Binnen de gemeente God is Liefde bestaan een aantal kleine huiskringen met elk een eigen kringleider. Op vrijwillige basis kan ieder lid of ingeschreven vriend van de gemeente deelnemen aan zijn/haar kring. Deelname wordt aangeraden, omdat in de kleine kring de christelijke gemeenschap zo goed kan worden beoefend. Van de eerste christengemeente lezen we in Handelingen 2:42 iets heel moois:

Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed

Samen leerden ze, deelden ze en groeiden ze. Dat mogen wij ook doen als broeders en zusters. De kringen komen tenminste 1 keer per maand rondom de Bijbel en daarop gebaseerd lesmateriaal samen om te leren, te delen, te bidden en om te zien naar elkaar. Elke avond zal aan de hand van een Bijbelgedeelte of bijbels onderwerp worden gehouden. Tijdens de kringavonden is er gelegenheid om samen te delen, uit te wisselen en vragen te stellen.

De kringleider is niet degene die alle antwoorden zal kunnen geven, maar het gaat erom samen rondom de Bijbel te leren, te delen en daardoor te groeien in geloof. Zoals de Bijbel aangeeft mogen we vertrouwen dat de Heilige Geest ons daarbij in de Waarheid wil leiden. Iedereen is welkom in de kringen.

- ❖ Kosten: geen
- ❖ Kringnaam-leider-aantal leden-avond: Agapè (Maurice Koster) 8 leden do / Boaz (Marc & Leoniek Lammers) 6 leden di / Handelingen 2 (Roland Vermeij) 7 leden di / Hizkia (Geert Berk) 12 leden / Jongeren (Jaap Schokker) 9 leden vr / Levi (vacant) 12 leden ma / Ormel (Bart Ormel) 9 leden wo / Rachab (Cees & Jellie de Ruiten) 14 leden do / Steenkamp (Maarten Steenkamp) 10 / Ruth (Miranda Gringhuis) 3 leden wo ochtend / Pastorie (Jelle & Tiny Dijkstra) 2
- ❖ Frequentie: 1 à 2 keer per maand
- ❖ Locatie: thuis bij één van de kringleden of de kringleider
- ❖ Opgave via de volgende link: [Opgave formulier Onderwijs](#)

[<< Klik voor terug naar onderwijsaanbod >>](#)

Huwelijkscursus

De huwelijkscursus is een leuke “night out”. Je leert nieuwe dingen over jezelf en over elkaar, waar je nog een leven lang iets aan kunt hebben. Je ontmoet bovendien stellen in dezelfde fase; leuk toch? Sterke huwelijken en relaties ontwikkelen zich niet automatisch. Daar moet je iets voor doen. De Marriage Course is niet te zwaar. De opdrachten zijn kort en leuk. Maar het is ook weer niet te licht. Het pakt essentiële onderwerpen aan en er wordt niet om spannende onderwerpen heen gedraaid. Voorkomen is beter dan genezen. Meer dan 1/3 van de huwelijken mondt uit in een scheiding. En dat heeft vaak negatieve effecten voor jezelf, je partner, eventuele kinderen, familie, enz.

Natuurlijk biedt het volgen van een cursus geen garantie op een goede relatie, maar de Marriage Course helpt je wel meer grip te krijgen op je relatie.

Hoe ziet een avond eruit?

- Diner voor twee
- Inleiding over het onderwerp
- Samen opdrachten doen en vragen beantwoorden

- ❖ Kosten: ± € 5 per persoon per avond
- ❖ Lesmaanden: maart & april
- ❖ Lesmomenten: 7 avonden verdeeld over de maanden in overleg met de aanmelders
- ❖ Locatie: kerkgebouw
- ❖ Opgave via de volgende link: [Opgave formulier Onderwijs](#)

[<< Klik voor terug naar onderwijsaanbod >>](#)

Onderwijs over vergeving - bevrijding & genezing

Wat houdt deze cursus nu precies in? In Johannes 8:31,32 en 36 staat het volgende: “.. tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: “Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.” Dus wanneer de Zoon je vrij zal maken, zul je werkelijk vrij zijn. Wat een geweldige belofte! Deze woorden van de Here Jezus hebben een enorme kracht. Hij wijst naar het overheerst worden door de duivel, de mensenmoorder van den beginne, en het leven in zonden door de gevolgen van die overheersing.

Hij wijst naar de vader der leugen die met zijn eeuwige leugens mensen probeert vast te houden en ze van God vandaan probeert te houden. In die context plaats de Here Jezus de woorden: “... wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.” De Here Jezus is gekomen om ons totaal vrij te maken. Hoe velen van ons voelen zich werkelijk vrij? Veel christenen ervaren dat er in hun leven een blokkade is die hen weerhoudt om in die vrijheid te komen. Ze worden belemmerd in de relatie met hun hemelse Vader. Ze weten zich een kind van God maar ervaren dat niet altijd, of soms nooit. Ze verlangen naar een doorbraak in hun leven.

Gods Woord geeft sleutels aan ieder die ernaar verlangt om werkelijk vrij te zijn. We willen in de lessen uitgebreid stil staan bij de vrijheid die Hij ons belooft in zijn Woord. We gaan ook niet voorbij aan onze eigen verantwoording. De Here Jezus is gekomen om ons wel te doen en te genezen. Hij is de bevrijder van ieder die tot Hem komt en door de duivel overweldigd is en Hij kan herstel geven van de gevolgen van die overweldiging.

- ❖ Kosten: geen
- ❖ Lesmaanden: mei & juni 2021
- ❖ Lesmomenten: 7 avonden verdeeld over de maanden in overleg met de aanmelders
- ❖ Locatie: kerkgebouw
- ❖ Opgave via de volgende link: [Opgave formulier Onderwijs](#)

[<< Klik voor terug naar onderwijsaanbod >>](#)